



Dankbare herinnering aan
MEVROUW
Madeleine DHONDT

Weduwe van de heer Albert VERVUST

Geboren te Gentbrugge op 4 augustus 1912
en godvruchtig overleden te Brakel,
op 26 november 1998, gesterkt door
de Heilige Sacramenten der Zieken.

Lid van

K.A.V. - K.V.G. - K.B.G.

Ziekenzorg en Kon. St.-Jozefsgilde te Merelbeke.

De familie dankt U voor
uw oprechte blijken van deelneming.

De dood is niets.

Ik ben slechts aan de andere kant.

Ik ben mezelf, jij bent jezelf.

Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.

Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.

Spreek tegen me zoals weleer,

op dezelfde toon,

niet plechtig,

niet triest.

Lach om wat ons samen heeft doen lachen.

Denk aan mij, Bid met mij.

Spreek mijn naam uit thuis,

zonder hem te benadrukken,

zonder zweem van droefheid.

De draad is niet gebroken.

Waarom zou ik uit je gedachten zijn?

Omdat je me niet meer ziet?

Nee, ik ben niet ver,

juist aan de andere kant van de weg,

Zie je, alles is goed.

Je zult mijn hart opnieuw ontdekken

en de tederheid terugvinden.

Dus, droog je tranen en ween niet

als je van mij houdt.

