

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

M E V R O U W

**Maria, Clara, Elisa D'HONDT**

weduwe van Oscar, Julien DE SMET

geboren te Velzeke - Ruddershove de  
27 september 1907 en er overleden de  
13 januari 1964.

God, leven en mens zijn drie mysteries, die wij hier op de wereld nooit ten volle zullen begrijpen en het ook niet kunnen, wij moeten ze aanvaarden.

De mens staat elke dag nog versted over zijn eigen mogelijkheden of bekwaamheden en zijn eigen onmogelijkheden, onbekwaamheden en onmacht.

Het leven is een groter nog mysterie, want het verbergt nog meer onbekendheden, tegenheden en welslagen, ziekte en nood. Wie kan de natuur, en het leven is eveneens natuur, wie kan de natuur volkomen begrijpen en bemeesteren ?

God is het grootste mysterie, maar het is een mysterie van alwetendheid en liefde. Hij weet wat wij niet weten en wij buigen voor Hem en vertrouwen in zijn vaderlijke volmaakte liefde.

Mensenkennis en geloof bieden ons zoveel antwoorden en met die twee talenten van kennis en geloof verlaten wij ons op God en bidden wij voor de dierbare afgestorvene.

God, Gij hebt ons bevolen vader en moeder te eren, luister dan naar onze nederige gebeden. Onmetelijk is uw barmhartigheid, ontferm U over de ziel van moeder en laat ons eens haar terugzien in de rust en de vreugde van het eeuwige leven.

En wij allen bidden voor de dierbare overledene en voor ons zelf : Heer aanvaard haar en behoud ons in Uw barmhartigheid en help haar en ons in uw liefde.



Mijnheer en Mevrouw Libert DE SMET-DE  
ROUCK en kinderen

Mejuffer Lisette DE SMET

De familiën D'HONDT - DE SMET - DE WITTE -  
VAN DE SLIPE

danken U voor de gebeden en deelneming  
in hun diepe rouw.

---

Uitg. J. Verlinden - Velzeke.