

„Onze Vader, ... uw Wil geschiede ...”



Te Zottegem, op 10 Juli 1962, werd door God, de Meester van het leven, in zijn eeuwigheid binnengehaald de ziel van Mevrouw

Maria - Melania D'HONDT

weduwe van de heer

Jozef TAILDEMAN.

De overledene was 54 jaar oud (geboren te St-Kornelis-Horebeks, 25 - 12 - 1907). Zij werd op haar hemelgang voorbereid door de Sakramenten van de zieken.

„Leven is weven en
Sterven is bij God zijn stuk ingeven”.

Marie heeft een schoon stuk vervaardigd, waaraan zij met hart en handen dag en nacht heeft gewerkt; een stuk, helder blank van goede en verdienstelijke daden, maar breed omzoomd met het paars van vele beproevingen en pijnlijke tegenslagen.

Zij die zo weinig menselijke vreugde heeft gesmaakt in dit leven, moge thans de volmaakte, onvergankelijke vreugde van de Heer genieten.

Kon God ons een duidelijker bewijs geven van zijn vaderschap dan de dood van zijn bloedeigen zoon? „God, die zijn Zoon voor ons heeft uitgeleverd, heeft met Hem ons ook alles gegeven”. (Rom. 8,32). Wanneer wij geleerd hebben ook in goede dagen naar het kruis op te kijken en er de zin van te vatten, dan zal het kruis ons in kwade dagen helpen ons kruis te dragen en ons vertrouwen te bewaren in God onze Vader.

Joël, mijn jongen, in twee jaar tijd hebt gij twee harde lessen gekregen: de dood van vader; de dood van moeder. De beschikkingen van God zijn voor het mensenvriendelijk ondoorgroendelijk, maar als gij geloof in Gods vaderschap, in zijn onberispelijke Voorzienigheid, dan zult gij eens ervaren dat het zo best was. Vader en moeder zullen uw belangen bij God aanbevelen en van bij Hem over u waken. Bid, bid veel, jongen, om licht en kracht, en het zal gaan. God wil immers het geluk van ieder mens; zelfs dan als het moet gevonden worden langs de moeilijke weg van het lijden en de smart, Hij wil het.

Broer, familieleden en vrienden, bidt voor mijn ziel. Als mijn moeder vraagt ik U: helpt Joël om als ernstig en waardig man door het leven te geraken. Doet het om de nagedachtenis van zijn ouders te eren en uit kristelijke liefde voor hem zelf, die nu als wees op u is aangewezen en die ik aan uw zorg toevertrouw. God zal er U om zegenen.

Laten wij bidden: „Heer, open voor haar de hemel en maak haar in de eeuwige glorie deelachtig aan de vreugde van de heiligen. Amen”.



Voor uw kristelijk medevoelen bij het afsterven v. Mevrouw Maria-Melania D'Hondt, maar vooral voor uw gebed tot rust van haar ziel danken U de families

D'Hondt, Taildeman,
Vercleyen, De Vleeschouwer.

Uitg. Mw L. De Vleeschouwer. Michelb.