

Onze Vader die in de hemelen zijt...
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.



**TOT VROOM AANDENKEN VAN
MIJNHEER**

Michel D'HONDT

echtgenoot van Mevrouw
Clara DE NAYER

geboren te St. Kornelis-Horebeke op 4 augustus 1915 en godvruchtig overleden te Elst op 13 oktober 1969, bediend met het H. Oliesel "in extremis,,

Oudstrijder 1940-45.

Heer, Gij hebt mij geroepen, zie, hier ben ik.

Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in mij gelooft, al is hij gestorven, zal in eeuwigheid leven.

"Gedenk, O Heer, allen die ons zijn voorgaan met het teken van het Kruis en in de slaap van vrede rusten.,,

Bemide echtgenote, kinderen en familieleden, ons afscheid is toch zo plots gegaan en wij hebben elkaar nog innig nodig voor de verdere steun en bouw van het gezin... menselijke woorden van troost schieten te kort... Vertrouwt alles toe aan de zorgen van de goddelijke voorzienigheid, dan zult gij nog zo sterk en nog zo moedig zijn.

Zoekt uw geluk in de werkzaamheid, het gebed en de christelijke plichtsbetrachting en wilt nu ook vader in moeder beminnen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu de vier Akten bidden.

De families D'HONDT, DE NAYER, DEMETS en VAN DAELE,

danken u voor uw vroom gebed en
blijken van deelname.

Van der Stichelen - koster — Elst.