

Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven.

Jo. 11, 25



TOT VROOM AANDEKENEN AAN
DE HEER

Michel D'HOND

geboren te Bevere-Oudenaarde op 8 februari
1906 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
2 juli 1980, gesterkt door het sacrament der
zieken. Tijdens de eucharistieviering in de Sint
Jozefskerk te Oudenaarde, verenigden wij ons
met de verrezen Christus, opdat onze dierbare
overledene voor altijd bij de Heer zou zijn in
het hemels Vaderhuis.

Jules en Gerardine D'Hond - Vandenhaute,
De families D'Hond - Van De Walle en Noterman

danken u voor de blijken
van genegenheid en deelneming.

« Hij was een rechtvaardige » (Matth. 1, 19).
Dit evangeliewoord werd belichaamd in onze
overledene. Recht voor de vuist, beminde hij
de waarheid vóór alles ; alwie met hem in aan-
raking kwam wist dat zijn woord oprecht was.
Vele jaren van zijn leven leefde hij in het
hospitaal in dienst van de gemeenschap, in
volle overgave van zijn persoon. Hij was de
vertrouwde figuur, die door allen werd geraad-
pleegd, die overal een oplossing vond, die als
het ware onmisbaar was. De zusters Bernardin-
nen verliezen in hem een trouw raadsman, waar-
op zij altijd een beroep konden doen en dat
gedurende 42 jaar.

Hij kreeg zijn aandeel in de beproevingen van
het leven, maar moedig en zonder klagen heeft
hij alles gedragen. Een zware ziekte knakte zijn
gestel, zodat zijn einde, alhoewel onverwacht,
hem toch niet onvoorbereid kon treffen. Een
goede vriend, die steeds trouw bleef aan God
en zijn geweten is van ons heengegaan.

Dierbare kinderen en familieleden, God roept
mij tot Zich. Ik dank u voor alle zorgen en
offervardige toewijding. Laten wij bidden voor
elkaar. Moge de gedachtenis aan de vrede die
ik bij de Heer geniet u troosten over het ver-
lies dat gij door mijn heengaan ondergaat.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Begravenisondern. p.v.b.a. D'Hondt, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde