



Dit weze U een blijvende herinnering aan

MEJUFFROUW

MIREILLE D'HONDT

dochter van

de Heer Gilbert D'HONDT en wijlen

Mevrouw Antoinette VAN LIERDE

geboren te Oudenaarde, op 15 april 1958 en door
een smartelijk ongeval overleden
in het A.Z. te Gent, op 23 april 1987.

Gesterkt door de H. Sakramenten in extremis.

De families D'HONDT - VAN LIERDE en

RIJCKBOSCH - SCHEPENS danken

om uw medeleven

en om uw vriendschap die u haar gaf
tijdens haar leven.

Namis : woensdag 13 mei 1987, om 19.30 uur.

Mimi,

Zoals het woelig jachten
der meeuwen over de brandingslijn,
zo zwerven ons gedachten
over een oceaan van pijn.

Zoals de zee en het strand
heb jij ons overspoeld en ingenomen,
je liet eeuwige sporen in het zand
we zullen u blijven bekoren.

Bedankt lieveling,
dat wij dit korte leven met je mochten delen,
dat wij met je konden praten,
dat wij liefde van en met je mochten ervaren.

En dan zo plots,
zo onverwachts,
in één klap,
verwongen metaal . . .
was je niet meer,
weg . . . weg.

Je was de zachtste, Mimi,
en vooral de tederste.
Vol liefde en begrip,
stil en oprecht.
De plaats in ons hart
is eeuwig voor u voorbehouden.

Bedankt kleine Mimi,
bedankt voor al dat mooie . . .
Je dierbare vader, broers,
schoonzusters, familie . . .
vrienden en vriendinnen.

Dit kan het einde niet zijn,
het is niet voorbij.
Er moet iets anders zijn,
voor u en voor mij . . .

Danny.

Rouwdienst De Temmerman, Eine - (055) 31 24 07

Drukk. Hovogra, Oudenaarde - (055) 31 14 95