

H. HART VAN JEZUS, ONS TOEKOME UW RIJK
†

TOT VROME GEDACHTENIS AAN

DE HEER

OMER DHONT

echtgenoot van Mevrouw Augusta Heyse

Geboren te Zingem op 8 september 1897 en
er overleden op 16 september 1967.
Hij ontving het H. Oliesel in extremis.
Hij was ere-lid van de Bond van het H. Hart
en geeremerkt met het St.-Bavo-ereten.

« Wie in mij geloof zal leven, ook al is hij
gestorven (Joa. XI 25) », dat is het troostende
voor wie geloven kan.

De dierbare overledene was een overtuigd
kristen-mens, die trouw zijn plicht heeft gekwe-
ten tegenover God en de mensen. Nooit heeft
de Kristen-gemeenschap tevergeefs beroep ge-
daan op hem. Steeds was hij bezield met een
toewijding en goedheid die een voorbeeld was
voor de jongeren.

In Gods Huis was hij sinds meer dan zestig
jaar trouwe kerkzanger. Daar ook heeft het de
Heer behaagd hem tot zich te roepen. Zijn
laatste weg was naar de Heer!

Voor zijn huisgezin heeft hij geleefd en alle
gaven van geest en hart heeft hij voor dat grote
levensdoel ingezet. Daarom, is zijn plots heen-
gaan, dubbel zwaar en de smart dubbel groot.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
gij waart mijn trots, mijn streven; voor u valt
mijn scheiden buitengewoon hard. Doch weet, dat
op aarde troost is voor alle lijden; want lijden
heeft zijn vrucht en betekenis. Wij gaan naar
de heerlijkheid op dezelfde manier als de Mees-
ter: naar Pasen langs 'n Goede Vrijdag. Buigt als
kristen-mensen het hoofd voor Gods wil. Van bij
de Heer, blijf ik, in dankbaarheid voor uw ge-
negenheid en liefde, over u waken en voor u
ten beste spreken.

Familieleden en vrienden, ik reken op het aller-
laatste maar ook het allerbeste wat gij voor mij
kunt doen: een goed gebed.
Vaartwel en tot weerzien.
Bid de vier akten.

Mevrouw Omer DHONT-HEYSE.

De Heer en Mevrouw Jozef en Simonne DHONT-LARNOE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Jan en Maria HERREMAN-DHONT en kinderen,

De Heer en Mevrouw Louis en Agnes VERSWIJVER-DHONT en kinderen,

De Heer en Mevr. Noël en Edith VAN WASSENHOVE-DHONT en kinderen,

Dokter en Mevrouw Luk en Huguette DHONT-SCHAMP,

De Heer Mark DHONT en verloofde,

Diepgevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming en gebeden,
betuigen wij onze innige dank.