



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van de

**Heer René D'HONDT,**

echtgenoot van

**Mevrouw Yvonne SERLIPPENS,**

*geboren te Mullem op 10 januari 1927, en plotseling overleden te Oudenaarde op 12 maart 1976, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.*

RENÉ is niet meer! 't Is allemaal toch zo snel en onverwachts gegaan voor al wie met hem leefde en om hem bezorgd was. Maar wellicht niet voor hem, want hij zinspeelde soms op het levenseinde en zijn onrust en twijfel bleken achteraf tekenen van wat hij verwachtte; het einde van dit leven.

RENÉ was een voorbeeldige vader en echtgenoot, die zware beproevingen met een diep-kristelijk geloof en onderwerping gedragen heeft. Voor zijn huisgezin heeft hij zich gans ingezet. Niets was hem te veel! Tot het einde toe, alhoewel ziekte en zorg hem niet bespaard bleven, heeft hij stand gehouden en gezorgd voor haar die hem zo lief was!

Dierbare echtgenote en zoon, al te vroeg heeft de dood ons gescheiden! Betrouw nu op God en bid om kracht! en gedenk dat we eens elkaar zullen weerzien bij de Vader. Aan U LUC laat ik mijn taak over om voor moeder te zorgen.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, gij allen die mij gekend hebt, betuigt mij uw medeleven door een vurig gebed.

*Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!*



Mevrouw René D'HONDT, geboren Yvonne  
SERLIPPENS, *zijn echtgenote;*  
De Heer Luc D'HONDT en verloofde Viviane  
VANDEN BERGHE, *zijn kinderen;*  
De families D'HONDT, SERLIPPENS,  
VAN LANCKER en VERBEURGT.

Uw medeleven was de familie een troost,  
uw gebed de overledene een hulp.  
Daarvoor danken we U van harte.

NADIENST op zaterdag 27 maart 1976 te 8.30 u.

Ename - Drukk. Vander Stuyft