

In alle stilte ben je van ons heengegaan,
maar je blijft, voor altijd, in ons bestaan.



BIDDEND NEMEN WIJ AFSCHEID VAN

MEVROUW

Rachel DHONT

echtgenote van de Heer
Michel VAN LERBERGHE

geboren te Wannegem-Lede
op 15 april 1915

en thuis zacht in de Heer ontslapen
te Oudenaarde op 15 maart 1994,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Lid K.B.G.-Sint-Jozef.

De namis zal plaatshebben in de Winterkapel
van de St.-Jozefskerk op Paasmaandag
4 april 1994 om 9.30 uur.

De families DHONT - RUTTEN -
VAN LERBERGHE en DE SCHEERDER,
danken U voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Wanneer wij biddend afscheid nemen van
deze ingoede vrouw, dan doen wij dat met
gemengde gevoelens: enerzijds met droef-
heid, wij hadden haar, ondanks de vele zor-
gen, nog graag lang blijven verzorgen; en
anderzijds met dankbaarheid om wat zij als
echtgenote en moeder voor ons betekende.
Wij weten wat wij allen zullen missen: die
glimlach als teken van dankbaarheid voor
elke attentie, die maandenlange verzorging.
Het bracht ons dicht bij elkaar. Zij was ook
zeer dankbaar voor de verzorging van het
verplegend personeel en de hulp van Fami-
liezorg.

Van in de fleur van haar leven had Rachel
geleerd zich in te zetten voor anderen. Heel
haar leven was gekenmerkt door dienstbaar-
heid. Zij wou haar echtgenoot, kinderen en
kleinkinderen meegeven wat gelukkig maakt:
een gezellige thuis, veel liefde en aandacht,
veel begrip en waardering. In alles wat zij
deed, was zij één en al beschikbaarheid, zo-
als alleen moeders dat kunnen.

Rachel was een moedige vrouw, die altijd
haar stuk had gestaan bij de klanten.
Zij kon tevreden terugblikken op een rijkge-
vuld leven.

Met één van onze Vlaamse dichters mogen
wij zeggen:

*Haar leven kende grijze dagen,
maar ook en vooral veel zon, in zijn en doen.
Het lief en leed heeft zij gedragen,
met moed, lijk kristenmensen doen.*



Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde