

†

Gedenk met ons in diepe dankbaarheid

Mevrouw

Margaretha D'HOOGHE

echtgenote van de

Heer Omer LIEDTS.

*Geboren te Temse op 23 september 1922  
en godvruchtig overleden in het  
Algemeen Ziekenhuis St.-Elisabeth te  
Zottegem op 30 oktober 1984, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken.  
Lid van K.V.L.V.*

«Ik dank U, Heer. Als ik achterom kijk en mijn leven overzie voel ik diepe dankbaarheid».

Het is voor een mens een grote vreugde als men heeft mogen leven tussen mensen, die U waardeerden en U lief hadden. Als men gelukkig was in de vervulling van de dagelijkse plicht en vrede, liefde en geborgenheid vond. Als men bemind werd en in ere werd gehouden. Dit alles heeft zij in ruime mate mogen beleven en daar was ze blij en dankbaar om.

Op korte tijd werd haar lichaam ondermijnd en niets kon nog baten : geen

wetenschap- geen liefdevolle handen. Als gelovige mensen blijven we ervan overtuigd, dat God niet het lijden en de dood van de mens wil, maar wel het geluk en het leven. We vertrouwen dat de Voorzienigheid en de menslievendheid van de Heer ingrijpen, waar onze menselijke vergankelijkheid en zwakheid juist het meest pijnlijk naarvoren treden.

Dierbare echtgenoot, liefde en kruis staan dicht bij elkaar maar ook troost en moed. Dank voor uw onuitputtelijke, dag aan dag, tastbare genegenheid. Ik hield zo van U. Wees sterk in geloof en vertrouwen.

Beste familieleden en vrienden, dank om alles wat gij voor mij geweest zijt en hebt gedaan. Moge de goede God U verder gelukkig maken en bemoedigen. In Gods liefde vinden we mekaar terug. O.-L.-Vrouw van altijddurende bijstand, b.v.o.

*De Heer Omer LIEDTS,  
haar echtgenoot ;  
De families D'HOOGHE, LIEDTS,  
BOGAERT, D'HOSE, danken U*

---

*Druk. Devleeschouwer-Hoste, Brakel*