

Het leven is ons gegeven om God te zoeken ; de dood om Hem te vinden ; de eeuwigheid om Hem te bezitten.
P. Navet.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

ALFRED D'HOSE

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Hermine VAN HOORDE

geboren te St. Maria-Lierde, de 11 December 1900 en godkrachtig overleden te St. Martens-Lierde, de 13 April 1948, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was in de volle bloei van 't leven, was vol levenslust en krachtig van gestel, maar zie, verraderlijk bekwam hem een kwaadaardige en pijnlijke ziekte, en op een frisse lentedag riep zijn Schepper hem van dit trandental terug. Jaren lang volbracht hij dezelfde lastige taak en iedere dag had hij nieuwe moed en verse kracht omdat hij vol toewijding was voor zijn gezin. God alleen, door onze heilige godsdienst, is bekwaam hier balsemende troost te verlenen voor de bloedige wonden van ons hart.

Duurbare echtgenote, pijnlijk is onze scheiding. Heb moed, ik blijf u beminnen en God zal u niet verlaten : zorg voor onze kinderen opdat zij deugdzaam mogen opgroeien.

Liefste kinderen, bidt veel voor mij en eert moeder uw leven lang, en gij, mijn bloedverwanten, vaartwel en tot weerziens hiernamaals.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 dag. afl.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De Familien D'HOSE, VAN HOORDE,
DE BRACKELEER, EEKOUT,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.