

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Arthur-Omer D'HOSE

echtgenoot van Mevrouw

Florine PLAETENS

geboren te Nederbrakel

op 16 augustus 1882 en er godvruchtig overleden

de 24 november 1956,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zelfs voor de meest noodlijdenden is de Heer een voorbeeld willen zijn en een leerschool, hoe dit lijden te dragen. Hij is moeten vluchten voor vijanden; Hij is gestorven in pijn die nimmer een mens verdragen heeft. Hij heeft aan het lijden een zin en betekenis gegeven. Verdragen ter ere Gods is het lijden een kapitaal dat eeuwige en hemelse rente opbrengt.

De duurzame overledene heeft zijn kloeke gezondheid steeds ten dienste gesteld van zijn gezin. Arbeid was hem lief omdat het de nodige hulp en vreugde bracht voor de zijnen. Hij kende zijn verantwoordelijkheid als huisvader en wist dat hij eens rekenschap zou moeten geven aan de opperste Heer.

Zijn leven was een offer voor zijn gezin en dus ook voor God. De mens ontmoet God in de evemens. De laatste jaren van zijn leven was het bezoek van O. L. Heer bij hem thuis een grote vreugde en voldoening.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik ben U een grote last geweest. Zo was het Gods wil. Het was voor mij toch een grote troost te zien, dat niets U te veel was en dat al die zorgen zoveel gebaren waren van liefde en genegenheid. De Heer belone er U om. Blijft mij allen indachtig in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Vandendriessche & Paul De Vleeschauwer, Nederbr.

56

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.

De familieën D'HOSE, PLAETENS, VAN NIEUWENHOVE.