

+
DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Cyriel, Alfons D'HOSE

echtgenoot van Mevrouw

Madeleine BAUWENS,

geboren te Everbeek op 28 januari 1909
en godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 11 juli 1987, gesterkt door Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940-1945.

De boom is geveld. Niettegenstaande zijn
grote kracht en de wil om verder te leven
heeft hij zijn laatste gevecht verloren.

In de maanden die zijn overlijden oorafgingen
heeft hij steeds de pijnen met moed
en fierheid gedragen en de smart verborgen
voor zijn omgeving. Door ziekte en lijden
getekend heeft hij ons verlaten, maar in
onze herinnering blijft hij voortleven als de
lieve, zorgzame vader die een groot hart had
voor iedereen en in stilte en eenvoud zovelen
heeft geholpen.

Patje was een harde werker, een vriend en
goed mens; in zich droeg hij een stuk vrijheid
met zijn kenmerkende wilskracht die
heel zijn leven heeft bepaald.

«Stephanieke, hoe graag had ik nog enkele
jaren van uw liefde en blijheid genoten,
het lot heeft er anders over beslist».

«Groten», «kleinen», zorg goed voor ons
moeke zoals zij steeds voor ons heeft ge-
zorgd. Dag en nacht heeft ze mij verzorgd
en met haar grootste liefde omringd en zo
mijn lijden gemilderd.

God, schenk hem de eeuwige rust.

De families D'HOSE, BAUWENS,
OCKERMAN, BAKKAUS,

danken U oprecht voor het medeleven.

Druk. Devleeschouwer, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek