



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Ernest D'HOSE

echtgenoot van Mevrouw

Lucienne OCKERMAN,

geboren te Everbeek op 31 augustus 1905
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
zijn woning te Everbeek op 7 juni 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten van
de zieken.

Voorzitter van de Muziekmaatschappij
« De Verenigde Vrienden » te Everbeek

Lid van de Bond « Derde Leeftijd » en van
de « St.-Jozefsgilde ».

Onze dierbare overledene Ernest had het
geluk lang te mogen leven. Hij hield van
de zijnen, van zijn vele vrienden, van het
werk en ook van het leven. Hij had een
rotsvast geloof. Iedere week, zolang zijn
gezondheid het toeliet, was hij stipt op
post voor zijn zondageucharistieviering.
Bewust en dankbaar heeft hij de sakramen-
ten van de zieken ontvangen.

Nu hij ons verlaten heeft zullen velen hem
missen, want ongetwijfeld was hij een
graag geziene figuur, ook buiten de paro-
chie.

Bidden we nu dat de goede God hem ge-
nadig weze en hem opneme in het hemels
Vaderhuis.

Beminde echtgenote, dank om uw liefde-
volle zorgen, ook dank aan allen die zo
goed voor mij geweest zijn. Vergeet mij
niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis op zondag 28 juli om 10 uur.

De families D'HOSE, OCKERMAN,
OCKERMAN, BAGUET,

danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel