

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Ferdinand-Jozef D'Hose

echtgenoot van Mevrouw

Helena VAN DE KERKHOVE

geboren te Nederbrakel, op 21 April 1884 en er  
godvruchtig overleden op 15 November 1959,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis »

Oud Strijder van de oorlog 1914-1918

De dood is voor de goede kristenen het begin van het opperste geluk. De dierbare overledene was voor zijn gezin een liefdevolle echtgenoot en vader; voor zijn evenmens voorkomend en dienstwillig; in rusteloze arbeid heeft hij voor de zijnen gezorgd; het wel en wee heeft hij aanvaard uit Gods handen met onverstoorbare gelijkmoedigheid. Toen kwam nog de ziekte. Hier gaf zijn geloof hem kalmte en vrede en de nodige kracht om zijn kruis te dragen naar het voorbeeld van onze Goddelijke Meester. Zijn heengaan was dan ook een stille overgang van het vergankelijke naar het eeuwige leven.

Beminde echtgenote, duurzame kinderen en kleinkinderen, van U draag ik een dankbare en zoete herinnering mede omwille van uw genegenheid en aanhoudende zorgen. God roept mij tot zich terug. Weest in uw droefheid aan zijn H. Wil onderworpen: blijft Hem en zijn Kerk getrouw. Duurbaren, vergeet mij niet in uw gebeden, vooral gedurende de H. Mis.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mevrouw Ferdinand D'HOSE, geboren Helena VAN DE KERKHOVE;  
Heer Dokter en Mevrouw Robert VAN VARENBERGH-D'HOSE;  
Heer en Mevrouw Ghislain D'HOSE-CAYTAN;  
Heer en Mevrouw Charles D'HOSE-DUBOIS;  
De familiën D'HOSE, VAN DE KERKHOVE, TEIRLINCK, VAN DE WALLE,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming en danken U van harte.