

„ Wie in mij gelooft, zal leven ”.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Gabriëlle D'HOSE

weduwe van de Heer

Oscar MODDE

geboren te Nederbrakel op 11 december 1913 en godvruchtig overleden in het Ziekenhuis Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 26 februari 1994,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der gepensioneerden.

Na een pijnlijke ziekte kwam plots een einde aan het leven van een brave en graag-geziene vrouw. Zij heeft met geduld en zonder klagen haar ziek-zijn gedragen en dat mogen wij een heldendaad noemen. Schoon was haar leven omdat Gabriëlle mocht terugblikken op een leven van zorgen en werk, van liefde en toewijding, van edelmoedigheid en opoffering. Zij heeft een schone ouderdom van 80 jaar mogen bereiken. Een lang leven maar ook een voorbeeldig en kristelijk leven. Zij was een lieve en zeer gelovige vrouw, die trouw bleef aan het bijwonen van de zondagsmis. Haar gebed, dat zij stil sprak tot haar God, was voor Gabriëlle een steun en bemoediging om alles wat zij meegemaakt heeft geduldig te dragen.

Alles heeft zij gegeven voor het geluk en welzijn van haar gezin en familie. Zij leefde voor haar familie maar ook voor anderen. Zij was een lieve huismoeder met een groot en

warm hart. Daarom werd ze bemind door allen die haar kenden.

Haar laatste levensdagen werden getekend door zwaar lijden en de dood werd voor haar een echte bevrijding uit haar lijden.

Bemide kinderen en familie, wij waren samen zo gelukkig. Het heeft niet langer mogen duren. Dank voor jullie goedheid en liefde die ik van jullie mocht ervaren. Een bijzonder woordje van dank gaat naar mijn lieve dochter, Nelly, die voor mij zoveel jaren gezorgd heeft.

Troost jullie met de hoop dat wij elkaar eens zullen weerzien en dat God jullie mag belonen voor de tedere nabijheid en genegenheid tot in mijn laatste uren. Nu ben ik terug gegaan naar de Heer, van daaruit blijf ik met vader waken en bidden opdat jullie allen troost en kracht mag ontvangen in dit droeve moment van het leven.

Vergeet mij niet en bid voor mij.

Onze-Lieve-Vrouw, bid voor haar.

Broeder Isidoor, bid voor haar.

†

De families D'HOSE, MODDE,

D'HAEYER en LABEAU,

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken

van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding A. Marroyen - (055) 42 26 08