



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Jules D'HOSE

echtgenoot van

Mevrouw Bertha DETEMMERMAN,

geboren te Everbeek op 26 augustus 1900
en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
in de Sint Franciscuskliniek
op 6 augustus 1986.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond Derde Leeftijd.

Onze dierbare overledene die we vandaag ten grave dragen, was een ingoed mens, een diepgelovig kristen, een trouwe echtgenoot, een zorgzame vader en een oprechte vriend. Laten we dan ook bij dit afscheid van Jules, die toch een schone en een gelukkige oude dag heeft mogen kennen, nu niet treuren maar God danken om het vele schone in zijn leven. Hij heeft zeker ook harde dagen in zijn leven gehad, maar samen met zijn echtgenote hebben zij hun steun en sterkte gevonden in hun geloof bij God.

Danken we God en bidden we dat Hij hem lone voor wat schoon en goed was ; dat Hij hem barmhartig weze voor zijn tekorten.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familie, geburen en vrienden, ik dank U allen voor uw genegenheid en uw vriendschap. Vergeet nu niet nog eens te bidden tot God, de Heer van leven en dood, opdat Hij mij opneme in het hemels Vaderhuis tot eeuwig leven.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

D'HOSE, OCKERMAN,
DETEMMERMAN, BERTOUILLE,

danken U.

Namis : zondag 24 augustus 1986 om 9.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek