



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

MARIA, CYRILLA D'HOSE

weduwe van de Heer
ROBERT DE ROECK

geboren te St.-Martens-Lierde op 10 juni 1903 en
er zacht in de Heer ontslapen op 1 oktober 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Er moet een diepe huiver voor het herfsttij.
Oud zijn is het laatste stukje van je leven. Je
bent niet meer nodig, je moet geholpen worden.
Je vragen krijgen nooit meer antwoord. Je enige
taak nog is afbouwen, eindigen, voltooien. Dat
is inherent aan het menselijk leven: opkomen,
groot worden, moeder en vader zijn, ten einde
toe voltooien. Plaats maken voor die na jou ko-
men. Voortleven in hun hart en levensdurf, in
hun verstand en geweten. Maria is oud gewor-
den, tenvolle zevententachtig, net als haar man
die als éénentachtigjarige in 1985 is gestorven.
Dochter en zoon was zij dankbaar voor de veel
gegeven en gekregen liefde. Kleinkinderen en
achterkleinkinderen voor alle genegenheid die
wederkerig was.

Kwaadstraat 4. Een open huis. Iedereen was
welkom. Graag bezoek. Altijd thuis, stil en te-
rughoudend, zelden op straat. Beste omgang met
de bureu. Dank aan André en Georges. Dank aan
de postbode en de bakker. Dank voor elk bezoek
voor elke groet: "Moeder, hoe gaat het met jou
en niets nodig? Mémé, ben je ziek? Maria, kan

ik voor jou iets doen? Ziehier wat je nodig
hebt: brood en medicijn." Familie en bureu die
haar zo verwenden. Vandaar hun requiem nu,
voor een goede moeder. De achterdeur is dicht,
de vlam gedooft, de taal verstomd.

Op een gewone doordeweekse maandagmorgen
is zij zacht gestorven, als in een morgenslaap.
Hoe verschillend sterven mensen. Elders zie je
doden neervallen, hoor je van harde ziekte zon-
der genezing, weet je van veel te vroege sterfte.
Hier was eerbied voor het leven tot de laatste
dag. Eens komt de dag dat je hart ten einde
kracht is. Het is niet bekend wanneer je sterft,
vaak onverwacht en in de nacht. Veel mensen
gaan ook eerder dood. Naast de wat moeizame
en zieke jaren van haar weduwschap, kende
Maria hoogstens één laatste dag van voorvoelen-
de stervensmoeite. Thuis in haar vertrouwde om-
geving mocht zij sterven, in rust en overgave,
met zorg omgeven, kinderen aanwezig. Wat hier
gebeurde, klopte met het voorafgaande leven.

**De families D'HOSE, FAINGNAERT,
DE ROECK en ROKEGEM,**

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59