

Zij die ons lief was is ons ontnomen !

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL  
van Mevrouw

## Mariette-Emelie D'HOSE

Echtgenote van Mijnheer

Georges-Cesar VAN WYMEERSCH

Geboren te St Martens-Lierde, de 1 April 1925,  
en godvruchtig in den Heer ontslapen te La Hestre,  
de 9 Januari 1950.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Noch de kunst der geneesheren, noch de offervaardigheid en gebeden van echtgenoot, moeder, broeder en zusters konden haar aan den dood niet ontrukken.

Droeve dagen heeft ze geteld, slapeloze nachten doorgebracht, snijdende pijnen heeft ze geleden en de bitterste droefheid is over haar gekomen. En toch, te midden van al dit lijden en beproevingen bleef ze steeds opgeruimd en vriendelijk voor allen die haar omringden, altijd opgewekt en gelaten aan 's Heeren raadsbesluiten!

Teerbeminde echtgenoot, beste broeder en zusters, ik was zo gelukkig bij U, weent niet te veel over mij, ik ga vader vervoegen in den Hemel. Hebt allen dank voor uwe liefde en zorgen, gij vooral mijn lieve moeder die mij jaren lang gedurende mijn

lange ziekte als een engel van geduld mijne bittere smarten hebt gelenigd. Vergeet mij vooral niet in Uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!  
300 d. afl.

---

---

De Familiën VAN WYMEERSCH, DE  
RUYCK, D'HOSE en VAN HOORDE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en gebeden, betoond bij het afsterven van Mevrouw

MARIETTE-EMELIE D'HOSE.

---

Dr. De Ruyver-De Ruyver. Nederbrakel