

Niets is zo onzeker dan het uur van de dood. Gelukkig de mens die steeds zijn kristelijke plichten weet te volbrengen, en steeds bereid wordt bevonden om de eeuwigheid in te gaan



Gedenk in uw gebeden
de ziel van

NORBERT D'HOSE
echtgenoot van
MARGARITE VAN HOORDE

Geboren te Sint-Maria-Lierde, op 1 juni 1912 en plotseling overleden te Oudenaarde, de 18 mei 1968 op het uiterste voorzien van het H. Oliesel

NAMIS 2 JUNI OM 10 UUR

De mens is niet gemaakt om hier op aarde te verblijven, zijn leven is als een reis, als een voortdurend op weg zijn naar de hemel, die hij moet verdienen zijn leven eindigt meestal vroeger dan hij denkt.

Gelukkig de mens die elke dag aan zijn stervensuur denkt, om elke dag als kristen mens te kunnen doorbrengen, en als kristen de eeuwigheid te kunnen in gaan

De ware wijsheid van de mens bestaat in God te dienen en de zonde te vermijden

Bemind de echtgenote kinderen en bloedverwanten gans onverwachts heeft de dood ons van mekaar gescheiden. zoekt uw troosten uw sterkte in een dagelijks gebed. Ik reken ook op uw gebeden vooral in de zondagmis.

Bede de 4 akten te bidden voor zijn zielerust mijn Jezus, barmhartigheid!

Druk J. De Clercq-De Meyer Sint-Blaasius-Boeke!

De families: D'HOSE, VAN HOORDE, DE BRAEKELEER,
EECKHOUT danken U voor uw gebeden en uw blijken van
deelneming in hun rouw