

Ik heb mijn hoop op U gesteld, o Heer; in uw handen beveil ik mijn geest!



Bid voor de ziel

van

RICHARD D'HOSE

weduenaar van

IRMA D'HAYER

geboren te Nederbrakel de 12 April 1870. en er godvruchtig overleden de 18 Februari 1950.
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervender.
Hij was lid van den H. Hartbond en alle andere godvruchtige Genootschappen.



Men sterft niet een onvoorziene dood, wanneer men in de vrees des Heeren leeft en de dood steeds voor ogen heeft.

Zoo heeft onze dierbare overledene zijn leven steeds geschikt: vroeger vol arbeidslust en arbeidskracht, wrocht en zwoegde hij voor het welzijn van zijn schoon gezin. Hij vergat daarbij niet zijn kinderen een diep godsdienstig leven in te prenten en hun het voorbeeld te geven van een echt christelijk leven. Groot zijn dan ook zijn verdiensten bij God: want de opvoeding zijner kinderen heeft hij naar best vermogen verzorgd.

O Mens denk dikwijls aan uw uitersten, uw leven is kort, de eeuwigheid altiddurend; een zaak is enkel van belang: uw ziel zalig te maken. Terwijl het dan nog tijd is, doch het goede dat gij kunt, vergader U schatten voor het Eeuwig leven.

Van krachten uitgeput stierf hij in een gelukkige hogen ouderdom.

Bemide Kinderen en Klein-kinderen, Gods Wil is geschied; ik verlaat U om hierboven voor U te bidden, Weent niet gelijk degenen die geen hoop hebben, want eenmaal zien wij elkander terug. Vaart allen wel en leeft schoon. Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus ontferm U onzer

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



Mijnheer en Mevrouw Etienne HAEGEMAN-
D'HOSE en kinderen:

Mevrouw Madeleine D'HOSE en kinderen:

Mijnheer en Mevrouw Marcel D'HOSE-BAGUET
en kinderen:

Mijnheer en Mevrouw Oscar MODDE-D'HOSE en
kind:

De Familiën D'HOSE, D'HAYER- en VAN
NIEUWENHOVE:

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt.