

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

## **Robert, Louis D'HOSE**

**echtgenoot van Julia VINDEVOGHEL,**

geboren te Nederbrakel op 30 december 1912  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 20 december 1985,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oud-strijder en Krijgsgevangene.

Wanneer wij aan papa terugdenken, dan zien we een man die « immer bezig » was. Hij gunde zichzelf geen rust.

Noeste werkzaamheid, plichtsbesef, zorg voor de zijnen en als waardig christen door het leven gaan, aanzag hij als zijn levens-taak. Hij ontzag zich hiervoor niets en zocht ook nooit zichzelf.

Eenvoud, oprechtheid en vriendschap vergezelden zijn leven.

Zijn geloof en alles wat hij deed waren zonder groot vertoon, maar diep en ongeveinsd. Tot dat zijn krachten het begaven, gaf hij ook in zijn ziekzijn de moed niet op. De korte herstelperiode, die hij thuis nog

mocht beleven, omringd door de toegewijde zorgen van zijn echtgenote waren voor hem een steun en troost.

In alles was hij voor ons een voorbeeld. Wij willen die herinneringen levend houden bij dit droevig afscheid en gedurende heel ons verder leven.

Heer, schenk hem nu de verdiende rust van de hemel en wil ons allen daar eens met hem herenigen.

De families

D'HOSE, VINDEVOGHEL,  
VAN DER LINDEN, JANSSENS,

danken U.

Namis : vrijdag 17 januari om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel