

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! AMEN.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

VALENTINE D'HOSE

echtgenote van Mijnheer

Polydore DE MIL

geboren te Nederbrakel, op 4 juli 1885 en godvruchtig
overleden te Gent, op 8 maart 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Christus zelf is aan de mensen met woord en voorbeeld komen leren hoe zij hun leven en lot moeten aanvaarden in dankbaarheid en liefde tot de Vader in de hemel. Voor Hem zelf liep de weg naar de triomf en de glorie van de hemel over de calvarieberg. Gelukkig zij, die lijk Jezus en met zijn overgave, het kruis van hun leven kunnen dragen tot het einde toe.

De duurzame overledene heeft, na jaren haar huise-lijk en zeer verdienstelijke dagtaken volbracht te hebben in haar gezin, ziekte en lijden moeten doormaken. Denkende aan het voorbeeld van Jezus, heeft ze erbij nooit de moed verloren. Zo groot was haar geloof in God, dien ze steeds trouw gediend heeft. Voor al het goede dat ze zo rijkelijk in haar leven heeft gedaan, is ze nu in de eeuwigheid ingetreden, om voor altijd de hemelse glorie te genieten.

Duurbare echtgenoot, kinderen, familieleden, van elkander scheiden is altijd lastig; we hadden wel nog lange jaren bij elkander willen blijven, maar laten we steeds Gods ondoorgroendelijke raadsbesluiten aanvaarden. Ik dank U voor de grote inspanningen die gij U allen hebt getroost om mijn lijden te lenigen en mij de beste zorgen te geven, daar we hier op aarde altijd in liefde bij elkaar geweest, laten we ons nu ook in het gebed verenigd houden. Vaart allen wel en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid!

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mijnheer Polydore DE MIL;

Mijnheer en Mevrouw René DE STAERCKE-DE MIL en kinderen;

Meijster Fernand DE MIL;

Mijnheer en Mevrouw Victor BONNOT-DE MIL en kinderen;

De familiën DE MIL, D'HOSE en MERCHIERS,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.