

Geloofd zij Jezus Kristus.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnher

Victor-Emiel D'HOSE

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Blondine VAN DER LINDEN,

geboren te Nederbrakel op 8 augustus 1884 en
er godvruchtig overleden op 16 december 1962,
voorzien van de laatste HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Oudstrijder - Invalied 1914-1918

Verleen, zo vragen we almogende God, dat
de ziel van uw dienaar, die heden van deze
wereld is gescheiden, door dit offer gereinigd
en van zonden ontslagen, kwijtschelding en te-
vens de eeuwige rust moge genieten, door Kris-
tus onze Heer.

Postcommunie uit mis voor overledenen

De duurzame overledene was een kloeke, stoe-
re man, gehecht aan zijn grond, maar ook aan
zijn geloof in God. Bij hem is de Heer altijd wel-
kom geweest. Nadat hij velen heeft getroost en
gesteund in hun ziekten, heeft hij zich mo-
gen verheugen in de achting van de bureu een-
maal hij zelf naar zijn levenseinde ging.

Duurbare kinderen en familieleden, blijft steeds
indachtig wat uw vader voor u heeft gedaan in
genegenheid en liefde. Ik dank U voor de zeer
goede zorgen waarmede gij mij liefdevol hebt
omringd. Troost U in mijn heengaan; voor mij
was mijn taak af. Alleen in offer en gebed kunt
ge me nog helpen. Zodoende zal ik in uw her-
inneringen bewaard blijven tot wanneer wij el-
kaar ontmoeten in de eeuwigheid bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.



De families D'HOSE, VAN DER LINDEN, VAN
NIEUWENHOVE en VAN DE KERCKHOVE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming en dan-
ken U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel