

Hoe ledig het huis, waar moeder verdwijnt!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ZOED'HOSE

Ehtgenote van Mijnheer Arthur VAN DE MERGEL

Geboren te Nederbrakel de 3 Januari 1880 en
er godvruchtig overleden de 8 Juli 1955.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart,
van de Derde Orde, de Pauselijke Missiewerken,
en andere godvruchtige genootschappen.

Heer, er werd ons een bloedige wonde in het
hart geslagen, want het duurzaamste wat wij hier
op aarde konden bezitten, onze goede Moeder,
werd ons ontnomen.

Tot voor enkele weken konden wij het niet ge-
loven dat die zachte moederogen, die ons zo
goedig gadesloegen, zouden uitdoven, dat die
naarstige moederhanden, die ons zo dikwijls
streeelden én zegenden én ons het brood braken,
zouden stilvallen, dat die glimlachende mond die
ons zo liefdevol zoende en toesprak, roerloos
zou worden. En nu zijn we in tranen omdat we
pas nu beseffen wat al edel goed we Moeder
verschuldigd zijn en waarvoor we haar niet er-
kentelijk genoeg geweest of kunnen zijn.

De duurzame overledene was een van die goe-
de vrouwen, wier hart van goud was en die
verdient voort te leven niet alleen in het hart van
haar man en kinderen, maar ook in het geheugen
van al wie haar kende, want voor iedereen
was zij goed, minzaam, inschikkelijk, ge-
dienstig, vol toewijding.

Lieve man, dierbare kinderen, een onblusba-
re liefde verenigde ons hier op aarde, want wij
waren gelukkig rond onze haard. Ik dank U voor
die liefde. Vergeet me echter niet maar laat me
voortleven in uw geheugen vooral door het ge-
bed.

Vaart allen wel en leeft schoon zoals ik het U
geleerd heb : deugdzaam en kristelijk, gehecht
aan Kerk en Priesters. Zo zien we mekaar terug
in eeuwige blijdschap bij O. L. Heer.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a.u.b.



De-families VAN DE MERGEL en
D'HOSE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.