

Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop  
voleind, nu wacht mij de kroon der gerechtigheid.  
(St. Paulus)

†

VROME HERINNERING AAN  
MEVROUW

**SARA DHOSSCHE**

weduwe van de Heer

**Désiré DEMOOR**

geboren te Huise, op 30 januari 1894 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde,  
op 10 juli 1984, gesterkt door de genademiddelen  
onze Moeder de H. Kerk.

Met een onverdroten inspanning en steunend  
op een sterk geloof in Gods' Voorzienigheid  
bouwde deze vrouw aan de zijde van haar man  
een groot gezin uit: voor haar elf kinderen had  
ze alles over en spaarde zichzelf niet!

Hard heeft ze gewerkt in de bakkerij ten bate  
van haar gezin: doorheen de wisselvalligheden  
van de oorlogsperiode bleef ze toch de nodige  
blijmoedigheid bewaren en de zelfvergeten offer-  
vaardigheid.

Toch viel het haar tot in de oude dag hard,  
van haar vermiste zoon in de oorlog nooit meer  
iets te hebben vernomen: ook dit kruis droeg ze  
met gelatenheid, samen met de lichamelijke af-  
takeling en eenzaamheid der laatste maanden;  
telkens was ze zó gelukkig met een bezoek in  
het hospitaal en dankbaar glimlachend nam ze  
afscheid.

Bewonderend kijken wij nu op naar moeder,  
die zó tevreden was in haar hoge ouderdom bij  
een van haar kinderen een mooie oude dag te  
mogen genieten en daarom in dankbaarheid alles  
over had voor haar kinderen en kleinkinderen.

Ook had ze een grote verering voor Broeder  
Isidoor; in navolging van de Heer trachtte ze  
weldoende door het leven te gaan en vrijgevig-  
heid sierde haar leven.

Moeder, wij danken de Heer in erkentelijk-  
heid voor uw levensmoed, uw geloof en onze  
gedegen opvoeding! Uw handen stonden nooit  
stil; dat blijven we fier in onze herinnering be-  
waren en we zullen uw voorbeeld niet beschamen.

Moge de Heer u voor immer in Zijn genadige  
bescherming opnemen.

Eerwaarde Broeder Isidoor, bescherm onze  
gezinnen door uw voorspraak bij de Heer.

Namis: zaterdag 18 augustus 1984, om 8 uur.

Frans MEERE - DEMOOR, kinderen en kleinkind,  
Prosper DE VRIEZE - DEMOOR,

André DEMOOR, (vermist in Duitsland 1940-'44)

Victor DEMOOR - WAMBEKE, kinderen en  
kleinkinderen,

Maurice DEMOOR - BONETTI en kinderen,

Roger BEAUJARD - DEMOOR kinderen en  
kleinkinderen,

Jacques SIMONNEAU - DEMOOR, kinderen en  
kleinkind,

Alfred DEMOOR - SCHEIDT en kinderen,

Albert VAN DEN HAUTTE - DEMOOR en kinderen,

Robert DEMOOR - DE POORTERE,

Eric DEMOOR - DE PAERMENTIER en kinderen,

De families DHOSSCHE - AUDOOR en  
DEMOOR - VLIEGHE,

danken U voor uw gebed en  
kristelijke deelneming.

Rouwd. De Temmerman, Eine Druk. Hovogra