

Jezus zag haar teder aan en sprak: "Kom dan en volg Mij."
Marc. X 21

†

Tot vroom en troostvol aandenken
van Mejuffer

**NICOLE, SUZANNE, HÉLÈNE
D'HUYVETTER,**

geboren te Kruishoutem, de 9 December 1928 en
zeer godvruchtig overleden te Gent, de 25 Juli
1949. Versterkt door al de troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.

Haar ziende, zachtjes in den Heer ontslapen,
zou men gezegd hebben: een engel die ten
hemel vaart.

H. Bern.

Wie dikwijls naar den hemel schouwt, krijgt
stilaan vleugelen om hemelwaarts te vliegen.
Schone meisjesziel, wier heengaan wij betreu-
ren: uw geest was rusteloos aan 't rekenen, uw
hart rekende nooit! In de atmosfeer van uw
blijmoedigheid groeide de burcht van uw held-
haftigheid. Als een weerglans van Gods liefde,
rees aan de horizon van uw jonge ziel een
regenboog van vrede, gespannen door uw
idealisme en reikend met armen van goedheid
en zelfverloochening naar hen, die de Heer de
"minsten der mijnen", had genoemd.

De Heer riep haar, zij hoorde zijn stem door-
heen het gewoel van 's werelds gedoe; ze heeft
Hem gezocht, rusteloos... langs straten en plei-
nen, bij armen en kleinen, tot ze Hem vond op
haar ziekbed en Hem vergasste met de totale
gave van haar jonge leven. "Ten paradijze ge-
leiden U de engelen", zo zingt de H. Kerk; nooit
scheen ons dat woord zo waar, zo ontroerend
en zo troostend.

Nicole, gij die het zonnetje waart in huis, en een
afstraling van Gods goedheid en liefde voor
allen die uw blijmoedigen omgang zochten te
genieten, blij van uit den hemel de schuitsengel
van uw geliefden, die treuren om uw heengaan
maar U toch het grote geluk niet benijden, bid
voor onze jeugd opdat ze niet ten onder ga in
berekend égoïsme maar zichzelf worde door
heldhaftigheid. Wij bidden voor U.

O Maria, toon dat gij haar moeder zijt!

R. I. P.

Heer Notaris Charles D'HUYVETTER,

Mevrouw Charles D'HUYVETTER, geboren
Claire DE VOLDER, hare ouders;

Heer Paul D'HUYVETTER,

Heer Baudouin D'HUYVETTER

hare broeders;

De familiën D'HUYVETTER, DE VOLDER,
RUYSSCHAERT en BEHAEGEL.

Bedanken U innig om de gebeden en
blijken van genegenheid.

DE NAMIS OP ZATERDAG 30 JULI 1949 TE 8.30 U.

Drukk. R. DE MULDER - Kruishoutem. Tel. 101