



*Dank voor de Heer,
dank voor het leven,
dank voor iedereen,
zo was haar liefdevol leven.*

Wil biddend gedenken

MEVROUW

Zulma Irma Leonie D'HUYVETTER

weduwe van François GISTELINCK

geboren te Nokere op 10 maart 1905 en vol vertrouwen in de Heer ontslapen in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 30 november 1990, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

De families D'HUYVETTER, GISTELINCK, VANDEPUTTE, VELGHE en BAUWENS

danken allen voor hun meevoelen en gebed.

Namis op zondag 16 december 1990, om 10 uur.

Wij treuren om uw heengaan, maar wij zijn blij en dankbaar dat we zo'n goede moeder gehad hebben.

We vinden geen woorden, omdat we nu ervaren wie we hebben verloren : een stuk sprekende goedheid werd uit ons leven weggenomen, dat door niets of niemand zal gevuld worden.

Moeder was een echtgenote en een moeder in de echte betekenis : een vrouw met een onwankelbaar geloof en vertrouwen, een echtgenote die alle leed en vreugde met haar man wist te aanvaarden en te dragen, een moeder die voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een trots was, een vrouw die zichzelf vergat voor de anderen.

Wie haar gekend heeft, zal steeds blijven spreken van een vriendschap die van haar uitging, en van een geluk dat ze in blijde omgang uitstraalde.

Moeder, ons afscheid is een 'dankjewel', onze tranen zijn een teken dat we zo van je houden, over de dood heen.

Ons gebed is een vraag, een laatste vraag - we hebben zoveel gevraagd tijdens je leven - blijf over ons waken met een moederlijke zorg.

Moeder, het ogenblik komt dat we eens samen zullen zijn in de zalige eeuwigheid.

Dankjewel omdat je ons zo graag hebt gezien en 'alles' voor ons hebt gegeven.