

Uw wil geschiede op de aarde als in de hemel.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Camiel-Victor DICK

Echtgenoot van Mevrouw

JEANNE LANNAU

Geboren te Scheldewindeke, de 6 November 1894
en godvruchtig in de Heer ontslapen, te Aalst, de
19 September 1950.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden
Lid van de Voortplanting des
Geloofs en St-Petrusliefdewerk.



Wat zoete en innige vreugde in het uur der dood,
in de plechtigen ogenblik, wanneer men voor den
Oppersten Rechter moet verschijnen, zich deze troost-
volle getuigenis te mogen geven: « Ik heb mijn Heer
en mijn God bemind uit geheel mijn hart en uit al
mijn krachten! » 't Is alsdan dat men het godvruch-
tig leven naar waarde leert schatten, en dat eenieder
tot nut kan wezen.

Hij die ons geluk was op aarde is als een wolk
vergaan! O tijdelijk leven, wat al ontgohelingen
laat gij ons? In uw hoogsten roem zijt gij slechts een
rook; uw heilgenot ontsnapt ons als een schaduw,
op het ogenblik dat wij het meenen te bereiken.

Beminde Echtgenote, teergeliefde Kinderen, ik had
niet gedacht u zo vroeg te moeten verlaten, gij weet
hoe ik al den tijd met u heb overgebracht; hoe ik
uw welzijn heb bshartigd, mijn brood in ledigheid
niet heb geëten en nu dat ik U moet verlaten beveel
ik U aan de Familie en Vrienden aan, opdat zij in
deze zeer moeilijke omstandigheden U mochten bij-
staan en ondersteunen zoals ik zelf voor hun al tijd

heb gedaan. God zal U honderdvoudig belonen, har-
telijke dank en vaarwel tot in de hemel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid (300 d.afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. I 300 d.afl.



Mevrouw Victor DICK, geboren Jeanne
LANNAU;

Mijnheer Eugène DICK;

Mejuffer Regina DICK;

De Familiën DICK, LANNAU, VAN
HERREWEGHE, VAN AUDENHOVE,
DE MOOR en DE ZUTTER.

Zeer gevoelig voor de blijken
van kristelijke deelneming en
uw gebeden, in onzen smart-
vollen rouw, danken wij U allen
oprecht.

Drukwerken Schietecatte, St-Blasius-Boekel.