

+

Gedenk in uw vrome gebeden de onsterfelijke ziel
van Mevrouw

Margaretha DIELS

echtgenote van Mijnheer

Louis WILLEMS

secretaresse en schatbewaarster van de Vrouwengilde
lid van de Gezinsbond van het H. Hart
geboren te Nijlen op 30 juli 1926 en
godvruchtig overleden te Antwerpen op 11 april 1971
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen «in articulo mortis».

Wij danken U, Heer God,
voor deze goede moeder die wij zo lief hadden
en die nu is weggevallen
uit deze wereld.
Wij danken U
voor alle schoonheid waar zij mocht van genie-
ten en die zij niet voor zich alleen kon houden.
Wij danken U
voor alle vriendschap die van haar is uitgegaan
voor al de goedheid die ze wilde beleven
en voor de zachte vrede die zij heeft gebracht.
Wij bidden U
dat er niets van dit schoon leven
verloren zal gaan,
dat, van wat zij gedaan heeft
ten goede zal komen aan deze wereld
en haar gezin,
dat al wat haar dierbaar was
geëerbiedigd mag worden
door de mensen die na haar komen
en dat, waarin zij goed is geweest
tot ons mag blijven spreken,

ook nu ze van ons is heengegaan.
Wij bidden U
dat zij mag voortleven in haar man
in haar kinderen, in hun hart
in hun levensduur en hun gedachten en geweten.
Bemide echtgenoot, dierbare kinderen, vader
en familie vaarwel, en dank voor uw liefde-
volle zorgen.
Trouwe gildezusters, dank voor uw genegen-
heid.
O.L. koningin van de Vrede, bid voor ons.



Dankbetuiging :

Uw gebed is een zoete troost voor de duur-
bare overledene en uw deelneming een ware
steun voor ons.

Wij danken U.

Dhr Louis Willems-Diels en kinderen,
Dhr Jan Diels-Crauwels,
De families Diels, Willems, Crauwels en Lae-
remans.

.....
Begrav. Rijmenants, Nijlen - Tel. 03/82.82.80