

Verblijd ben ik over hetgeen me gezegd werd:
naar het huis van den Heer zullen we gaan. sp. 121.

†

Dit weze een vrome gedachtenis en een aanspo-
ring tot gebed voor de ziel van Mevrouw

Anna DIEPENDAELE

Voor de eeuwigheid geboren te St. Lievens Esse
op 20 januari 1894, huwde ze met Mijnheer **Leander
De Boe**, hun huwelijk werd gezegend met 5 kinde-
ren. Na een kortstondige ziekte gaf ze, na gesterkt
te zijn door de genademiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk, op 17 juli 1959 haar schone ziel aan
Haar Schepper terug, en werd haar lichaam, nadat
het H. Misoffer voor haar zielrust was opgedragen
met het gebed van de priester aan de aarde toever-
trouwd waar het wacht op de heropstanding.

Lid van de vrouwen H. Hartbond en Boeïnnengil-
de.

De duurzame overledene was een echt christelijk
voorbeeld. Haar leven was één werken, haar werk
één gebed. Ze was een evenbeeld van de sterke
vrouw, zoals het boek van de Wijsheid ze be-
schrijft: haar man kon op haar rekenen, niet in le-
digheid heeft ze haar brood geeten, ze hield niet
van uiterlijk vertoon, maar diende God in eenvoud.

Wij danken U, Heer, omdat Gij in uw vaderlijke
voorzienigheid ons zulk een moeder hebt gegeven:
wij zegenen u omdat Gij ze zo vroom hebt laten
sterven: wij betrouwen op u, dat Gij haar ziel de
eeuwige rust hebt gegeven en ons, die haar bewe-
nen, de zekerheid van uw blijvende liefde zult
schenken.

Geliefde kinderen blijft in eensgezinde liefde
rond vader geschaard en wees hem een steun.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Uitg. R. DE VOS, koster, St. Lievens-Esse.

De familiën DE BOE, DIEPENDAELE en DE
SAVEUR.

Diep getroffen door de bliiken van genegenheid
en deelrening in hun rouw,

BEDANKEN.