

Waarom dan ? neen, waarom  
en vrage, en rade ik niet :  
ik berg mijn tranen en...  
dat Gij wilt is geschied. G.G.

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

## marie diependaele

echtgenote van de heer

### achiel de ridder

*geboren te Erwetegem op 3 oktober 1902  
en er godvruchtig overleden op 11 sep-  
tember 1966 ; gesterkt met het H. Oliesel  
en de Pauselijke Zegen, in extremis.*

In diepe nederigheid buigen wij het hoofd  
voor God, doch, temidden van onze droef-  
heid om het verlies van moeder, is in ons  
het diep geloof dat moeder leeft in eeu-  
wigheid. De Heer is de goede God die elk  
schoon mensenleven omvormt tot grotere  
heerlijkheid, tot blijvende liefde en gene-  
genheid. - Gaarne hadden wij haar nog  
lang bij ons willen houden ; ook al kenden  
wij haar bange lijden in haar ziekte. Haar  
liefde was haar grootste kracht.

Moeder, nu zijt gij bevrijd uit uw ellende,  
maar diepgelovig weten wij dat gij bij de  
Heer ons blijft beminnen. Wij geloven U  
eens voor eeuwig in blijvende liefde weer  
te zien.

Gij waart een vrome, vlijtige, ingoede en  
minnelijke moeder, die mee heeft geleefd  
met alle vreugde, kommer en pijn ; gij  
hebt gewerkt en gezwoged en ongevraagd  
gezalfd. Eenieder achtte, eerbiedigde en  
bewonderde U, vooral tijdens uw zware  
ziekte die als een kruis op uw schouders  
lag.

Dierbare echtgenoot, ween maar niet. -  
Dank voor ons leven dat wij samen heb-  
ben gedeeld ; dank voor die maanden-  
lange verzorging. - Wij blijven innig ver-  
bonden in liefde van uit de hemel.

Dierbare kinderen, ik leefde voor U en  
gij waart mijn troost en mijn vreugde.  
Leeft verder, elk in uw gezin, in liefde  
verbonden zoals gij dit thuis hebt gezien.  
Weest een sterkte en een opbeuring voor  
vader.

Dierbare broeders, zuster, schoonbroeders,  
schoonzusters en familie, hartelijk dank  
voor uw troost en genegenheid. - Dank  
vooral voor uw innig medevoelen. Vaart-  
wel ; het scheiden is te vroeg maar de  
Wil van de Heer zij gezegend.

Beste vrienden, dank voor uw gebeden.

*O. L. Vrouw van Vlaanderen, bid voor ons*



De families Diependaele, Cleymaet, De  
Ridder, Van Nieuwenhove

*danken voor uw blijken van genegenheid  
en deelneming.*

*Bazar St-Jozef Zottegem.*