

O Kruis van Jezus. in uw schaduw wil ik rusten en hopen.

Nav. X.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Hortense DIERAERT

echtgenote van Mijnheer

Ignatius VAN WIJMEERSCH

geboren te Rozebeke, de 30 Januari 1893 en er godvruchtig overleden, de 21 Februari 1956, gesterkt door de HH. Sacramenten.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart.

Een moeder is het eerbiedwaardigst, het mildst, het zachtst op aarde. De kroon van de moederlijke waardigheid is schoon en heilig; 't is God die er de deugd mede bekroont. 't is daarom dat de H. Schrift zulk een verheven taal gebruikt als zij spreekt over de grootheid der moederlijke waardigheid; over dit wonderlijk ambt van goedheid en wijsheid, van raad en overtuiging, van zachtheid en genade, dat de christen vrouw vervult in de gemeenschap. (Mgr Dupanloup)

Deze achtbare overledene was een doorbrave en godvruchtige moeder, die haar kinderen in de vreze Gods heeft opgevoed. Zij vond haar geluk in de huiselijke kring en werd door haar omgeving hartelijk bemind.

Vaarwel beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, weest mijn voorbeeld indachtig; leeft christelijk in eer en vrede en deugdzaamheid. Weest moedig en waardeert elkaar, zo deed moeder.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.

Zoet Hart van Maria wees mijn hoop. (300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. Melckebeke, Hoogstraat 25, Zottegem

Mijnheer Ignatius VAN WIJMEERSCH, kinderen en kleinkinderen,
De familiën DIERAERT, VAN WIJMEERSCH, LISON en DELCOURT

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.