

Dat de zielen der gelovigen door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.



**BIDT VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

VICTOR DIERAERT

Zoon van wijlen Petrus DIERAERT-LISON

geboren te Rozebeke op 29 januari 1889 en schielijk overleden te St. Goriks-Oudenhove op 1 april 1973, gezalfd met de H. Olie in extremis.

"Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied." zouden wij als lijfspreuk van dit leven kunnen opgeven.

Als een verrassing is de dood over hem gekomen. Even onopgemerkt als al het andere in zijn leven, een gebeurtenis tussen Hem en de Heer, een verrassende ommakeer in zijn eenvoudig bestaan.

De Heer heeft hem geroepen om bij Hem de vervulling te ontvangen van wat de Vader in de hemel met zijn mens voorheeft : Zijn geluk te delen, te worden opgenomen in het gezin van Zijn goddelijke nabijheid.

Wij mensen hier op aarde zijn bij elk overlijden, en wellicht het sterkst wanneer de dood onverwacht is geweest, geplaatst voor de vraag naar de zin van ons menselijk bestaan. Telkens weer staat ons verstand voor de keuze van de

ongerijmdheid van de dood, van de zinloosheid van het menselijk aardse einde, tenzij wij de weg in geloof weten te erkennen, die de begrensdheid van ons aards bestaan weet te doorbreken.

Wij geloven dat de mens een bovenmenselijk overstijgen als taak heeft : te ontdekken dat hij niet tot vergankelijkheid is bestemd maar te weten dat een groot Mysterie achter alle dingen schuil gaat, en de werkelijke onpeilbare maar zinvolle inhoud is van elk menselijk bestaan : Gods nooit aflatende liefde die over de dood heen ons trouw blijft.

Dit willen wij gedenken op dit ogenblik, nu de dierbare overledene van ons is heengegaan.

Allen die hem hebben gekend zullen hem gedenken, en gedenken betekend bidden voor hem.

Wij willen dan ook besluiten met een gedachte van dankbaarheid, voor alles wat de dierbare overledene voor ons is mogen zijn.



De families DIERAERT en LISON,

danken voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Drukk. Van Ruyskensvelde Godveerdegen