

Afscheid van je nemen doet ons pijn.  
Wij bewaren in ons hart -  
als jouw testament -  
de woorden die je zo vaak hebt herhaald :  
"leeft in goede verstandhouding en  
onderlinge liefde met elkander".

+

DIT AANDENKEN ZIJ EEN UITNODIGING  
TOT VROOM GEBED VOOR

**Antoon Dierick**

WEDUWNAAR VAN  
**MAGDALENA GOOSSENS**

ECHTGENOOT VAN  
**MARTHA VAN DE VIJVER**

geboren te Wachtebeke op 17 januari 1898  
overleden te Lokeren  
op 15 januari 1995.

---

Wij danken voor dit schone leven  
van een goede echtgenoot en vader,  
bescheiden en toch rijk begaafd,  
steeds tot elke dienst bereid,  
liefdevol, rechtschapen en beginselvast.

Geloof en vertrouwen in God  
en liefde tot de zijnen,  
gaven hem de kracht om zo te leven.

Hij was een mens om van te houden.

Hij hield van alle mooie dingen :  
velden, bloemen en vogels,  
al wat groeit en bloeit,  
van muziek en zang en mensen.

Zo was hij voor allen die hem kenden.

De familie van de overledene dankt U voor  
uw deelneming en gebed.

Met dank aan :

- directie en personeel van het Rust- en  
Verzorgingstehuis "Hof ter Engelen"
- Dokter De Cauwer
- het Wit-Gele Kruis.

