



GEDENK IN UW GEBED
MEVROUW

Alida, Maria DIERICKX

weduwe van Mijnheer
Edmond, Jozef DEBBAUT

Geboren te St-Lievens-Esse op 4 september 1897
en godvruchtig overleden te Zottegem
in het Sint-Elisabethziekenhuis
op 13 oktober 1938,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Alida is stillekens gestorven, haar levenstaak was af. Een goede moeder heeft na een lang leven, vol toewijding en zorg voor haar talrijk gezin, haar ogen gesloten voor deze wereld.

Zij was een wijze, zorgzame, voorbeeldige en diep-gelovige vrouw, die meer dan vijftig jaar met vader samen, overlegde en deed wat goed en nodig was voor hun gezin.

Dankbaar willen we gedenken: hoe ze mee-leeftde in wel en wee, naar haar kinderen, haar grote schare kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze was als een stoere eik, met in haar schaduw een bos van jonge scheuten.

Hoe fier ze was op haar prachthof met bloemen, land en dieren. Met sterke gezondheid en vaste hand leidden ze samen hun bedrijf. Daar leerden haar kinderen werken.

Hoe we thuis zagen en leerden bidden. Haar liefde voor de natuur deed haar handen dank-

baar vouwen voor de Schepper. Afstand, weer en wind konden haar niet uit de kerk houden. Ze dwong bewondering af bij medemensen, en wat een voorbeeld voor onze jonge gezinnen, trouw aan haar gegeven woord.

Van haar getuigt het boek der spreuken: "een sterke vrouw, men vindt haar niet licht, haar man kon op haar bouwen, ze gordelt haar lenden met kracht en steekt de handen uit de mouwen".

Zo heeft ze geleefd, zo is zij gestorven. We treuren, ons hart doet pijn; maar we zijn God dankbaar om zulke moeder. Zoals we voor haar hebben gezorgd tijdens haar leven, zo zullen we haar steeds omringen met ons gebed en in ons leven uitbouwen wat ze ons heeft voorgeleefd, dat zal haar mooiste beloning zijn.

Mijn dierbaren, bedankt voor alles wat ge voor mij en vader hebt gedaan. Probeert in een gemoedelijke en vriendschappelijke geest de familiale banden te bewaren, blijft getuigen voor recht, geloof en Kerk: een blazoen dat we met fierheid dragen.

Lieve vrouwke van ons land, leid haar naar uw Zoon en spreek voor haar ten beste, want zij noemde U "Haar Moeder".

Marcel en Zenaide DEBBAUT - MATTHIJS,
Hervé en Simonne DE RAEDT - DEBBAUT,
Petrus en Margriet STEVENS - DEBBAUT,
Ortwin en Julia DEBBAUT - GEEROMS,
De kleinkinderen en achterkleinkinderen,
De families DIERICKX, DEBBAUT, BEERENS' en
VAN BEVER,

zijn U erkentelijk voor uw bliken van
genegenheid hen betoond bij hun rouw.

Uitgever: G. De Knibber - Sint-Antelinks