

Uw Wil geschiede !



Dit helpe u gedenken in uw
vroom gebed de ziel

van Mevrouw

ELODIE DIERICKX

echtgenote van Mijnheer

Gustaaf Van Oycke

geboren te St. Martens-Lierde, 28 mei 1885,

en er zacht in de Heer ontslapen,

de 15 maart 1966

begenadigd met de H. Sacramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen in articulo mortis.

Met blij optimisme, werkzaam, vol ijver en toewijding ging deze vrouw door het leven. Zij was een voorbeeldige echtgenote en moeder. De liefde voor haar echtgenoot en talrijke kinderen maakte haar alle last licht om dragen. Met vreugde mocht zij het beleven dat ze allen hun weg maakten door het leven. Het afsterven van haar zoon, in de volle bloei van het leven, was voor haar een zware slag. | i

Thans heeft ze haar taak volbracht. De Heer riep haar naar het Vaderhuis terug. Met gerust geweten en vertrouwend op de rechtvaardige Rechter, die voor haar verlossing zijn leven gaf.

ging zij 't eeuwig leven in, om er het loon te ontvangen voor haar werken.

Mijn dierbare echtgenoot, samen hebben wij lief en leed gedragen. Ik dank u om uw trouw, uw steun en uw genegenheid. Mijn liefste kinderen, mijn vreugde hier op aarde en mijn erekroon in de hemel, hebt dank om uw goede zorgen en toewijding, vooral in de laatste maanden. Blijft vader omringen met uw genegenheid, weest een troost voor hem in deze zware beproeving. En weet dat ik leef en reken op de steun van uw gebed en offer bij de viering van de H. Eucharistie.

Beste bloedverwanten, familieleden en vrienden vergeet mij niet, maar helpt mij door uw gebed ingaan in de vreugde van de Heer, waar wij elkaar weldra zullen mogen wederzien.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

En het eeuwig Licht verlichte haar.



De Familien Dierickx, Van Oycke,
Merchiers en Pilate,

danken voor Uw blijken van
genegenheid en deelneming.

Druk. V. Ruyskensvelde-Bogaert, Godveerdegem