

Hoe snel toch spoên de jaren
Van 's menschen leven heen...
We vallen lijk de blaren...
Niet één die blijft., niet één!



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Eugeen-Jozef Dierickx

zoon van wijlen

GUSTAAF en HORTENSE DE SMET

geboren te Ophasselt op 18 mei 1881, en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 20 februari 1960.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen.

Ere lid van de H. Hartbond

Van krachten uitgeput, stierf hij in een gezegenden ouderdom. Hij was een brave man, rondborstig en rechtschapen. Hij was vooral een overtuigende christen : bezielde met een nederig, een vaste hoop en een volhardende liefde tot God.

In de vreze des Heren geleefd hebbende, is hij in vrede gestorven.

De dood verschrikte hem niet, hij was er toe voorbereid, en verwachtte haar met kalmte : hij wist dat de dood slechts de overgang is tot een beter leven.

Dat is onze roem en de getuigenis van ons geweten, dat wij altijd voor God geleefd hebben in de eenvoudigheid des harten, in het stipt onder-

houden van onze christelijke plichten. (ad Cor.12)

Mijn goeie familieleden en vrienden, ik dank u voor uwe genegenheid en liefdevolle zorgen.

Vaartwel ! Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De familiën

DIERICKX ;

DE SMET ;

VAN MUYLEM ;

danken U van harte voor uw gebeden
en uw blijken van deelneming in hun
rouw.

Drukk. Luc. Merckaert, Kerkstr. 9, Ophasselt