

Geloofd zij Jezus-Kristus.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

GEORGES DIERICK

echtgenoot van Mevrouw

SARA WALLEZ

geboren te Velzeke-Ruddershove, de 1 oktober 1900
en vroom in de Heer ontslapen te Zottegem,
de 9 oktober 1964, voorzien van de HH. Sakramenten
en de Apostolische Zegen: « in articulo mortis. »

« Heer, wie mag verblijven in Uw Woon en wie mag
« rusten op Uw heilige Berg? Die onbesmet van wan-
« del is en in rechtvaardigheid leeft, die in zijn hart de
« waarheid draagt en met zijn tong 't bedrog niet pleegt,
« die 't kwaad niet doet aan zijne evenmens. »

Zo lezen wij in de 14^e Psalm, zo zien wij het leven
van de dierbare afgestorvene en meer nog. Hij was de
trouwe en betrouwende echtgenoot, hij was de ingoede,
zorgende en bezorgde vader, hij was de onderdanige
biddende kristen, hij was de toegankelijke en helpende
vriend.

De ziekte en het lijden heeft hem hard getekend
maar God was zijn anker en hoop, het gebed bracht
hem rust en berusting, de liefde van zijn toegewijde
vrouw en van zijn eerbare en vererende kinderen en
schoonkinderen was zijn troost, zijn licht, zijn verlich-
ting en zijn roem.

Moge hij in God met Gods liefde ook de liefde be-
houden van zijn echtgenote en van de zijnen met de
dankbaarheid van zijn evenmens: zo bidden en zo
wensen wij.

Mijne dierbare Echtgenote, Kinderen, Schoonkinderen,
Kleinkinderen en Familie, gij die voor mij zoveel waart,
gij hebt mij veel gegeven en oprecht is mijn dank, ik
ben U voorgedaan in het geven, ik gaf mij geheel aan
U, geeft mij nu nog Uw gebed en God geve U zijn
zegen en zijn bijstand.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)



Mevrouw Georges DIERICK, geboren Sara WALLEZ
de heer en mevrouw André DE ROOVER-DIERICK
en kinderen

de heer en mevrouw Willy DIERICK-DE BATSE-
LIER en kinderen

de families DIERICK, WALLEZ, EECKHOUT en
VAN STEENBERGHE

DANKEN U VAN HARTE OM DE
BLIJKEN VAN KRISTELIJKE
DEELNEMING.

Uitg. Feliers