

Een erekroon zijn de hoge jaren die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.



BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Johannes Baptist Dierickx

GEPENSIONNEERDE BIJ DE N.M.B.S.

weduwnaar van Mevrouw

NATALIE FLAVIE MATTENS

geboren te Denderleeuw de 8 april 1868
en er godvruchtig overleden de 9 mei 1961,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

De betreurde overledene was een goede kris-
ten, een trouwe echtgenoot, een brave vader.
Zijn rechtschapen gemoed en vreedzame om-
gang verwierven hem de algemene achting en
de genegenheid van allen.

Rusteloze maanden en droeve nachten heb
ik doorgebracht ; mijn smart heeft mij verdrukt
en al mijn ledematen vernietigd.

Job VIII 3, XVI 8.

Mijn duurzame kinderen, lieve kleinkinderen
en achterkleinkinderen, drie en negentig jaren
heeft de goede God mij hier laten vertoeven,
danken wij Hem voor deze uitzonderlijke gunst.
Als een koning hebt gij mij verzorgd en uw
grenzeloze liefde heeft mijn oude dagen ver-
licht, ook u dank ik voor zoveel goedheid...
Eens zullen wij allen weder verenigd zijn in
de eeuwige vreugde des hemels.

Goede familie en vrienden, vaartwel en bidt
voor mij.

H.Hart van Jezus, ontferm U mijner.

Mijnheer en Mevr. Amedé DIERICKX-
COIGNEAU,

Mijnheer en Mevr. Petrus DIERICKX-
DOGEMONT, kinderen en kleinkin-
deren,

Mijnheer en Mevr. Lovinus MARTENS-
DIERICKX, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Weduwe Frans DIERICKX -
BOURGEOIS, kinderen en kleinkinde-
ren,

Mijnheer en Mevr. Odilon VAN HOLS-
BEEK-DIERICKX, kinderen en klein-
kinderen,

De familiën DIERICKX, WIJNANT,
MATTENS en VAN DER VEKEN

zeer ontroerd door uw blijken
van deelneming, danken U van
harte.

Begrafenisondernemingen Schotte.
Drukkerij Couck, Denderleeuw