

Heer in uw handen beveel ik mijnen geest.

+
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Jozef. Octaaf DIERICK,

weduwnaar van Mevrouw

Marie, Julie VAN HULLE,

geboren te Merelbeke, de 26 April 1871
en godvruchtig overleden te Lemberge,
de 19 Januari 1951.

versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden.
Lid van de bestaande Genootschappen.

Het leven van de mens is vol ellenden. Het gaat voor-
bij gelijk een schaduw. Maar al het liiden is niets ver-
geleken bij de glorie die ons te wachten staat.

Hoe gelukkig is hij en hoe voorzichtig, die nu tracht
zodanig te wezen in het leven als hij wenst gevonden
te worden in den dood; daarom in al uw werken, in al
uw gedachten, moet ge u gedragen alsof gij heden
sterven gingt.

Het ootmoedig berouw over de zonden is U, o Heer,
een welgevallig offer; door de vernedering des harten
wordt de hoop op vergiffenis geboren; het ongerust
geweten bedaart, de verloren genade herwonnen; want
een vermorzeld en verontmoedigd hart hebt Gij
nooit versmaad.

Bidden we veel, en doen we veel bidden voor onze
overledenen. De goede God zal ons hondervoudig
wedergeven wat wij voor hen zullen gedaan hebben.

H Pastoor v. Ars.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, blijft mijne
ziel indachtig en hebt mijn dank om uwe verkleefde
zorgen.

Familieleden en Vrienden, bidt allen voor mij.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)
Onbevlekt hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 d. afl.)

Uitgever: Stevens, Landskouter

Mijnheer en Mevrouw Theoduu DIERICK-COBBAUT ;
Mevrouw Weduwe Polydoor DIERICK-VERMAERCKE,
Mijnheer Rafaël DIERICK,
Mejuffer Dora DIERICK,
Mejuffer Arlette DIERICK,

De Familie DIERICK,
De Familie VAN HULLE,
De Familie HOFMAN,
De Familie D'HOOGHE,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innigen dank.