

O Heer, geef hem de eeuwige rust!

†

ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

**GEORGES DIRCKX**

echtgenoot van Mevrouw

**AUGUSTA LABEAU**

geboren te Geraardsbergen de 9 augustus 1906, en  
er godvruchtig overleden de 22 april 1961, voorzien  
van de HH. Sacramenten.

De dierbare overledene was een voorbeeldige echtgenoot, een rechtvaardig en eerlijk man, steeds bereid iedereen met goede raad en daad bij te staan en te helpen.

Hij was een liefhebbende zoon, een steun en troost voor zijn oude moeder; ook was hij een toonbeeld van geduld in zijn jarenlange ziekte.

Een grote leemte zal zijn heengaan in ons midden nalaten; doch altijd zullen wij zijn dierbaar aandenken bewaren, en het goede dat hij ons voorhield in de geest voortzetten.

Zijn familieleden, en allen die hem gekend hebben, zullen van hem een allerbeste herinnering bewaren.

Mijn dierbare echtgenote en familie, hebt dank voor uw liefde en voor uw jarenlange toewijding en zorgen. En gij, mijn klein neefje en nichtje, bidt veel voor de ziel van uw oom.

H. Hart van Jezus, Uw rijk kome!

Zoet Hart van Maria, wees onze zaligheid.

Drukk. Schrever, Geraardsbergen

*De familiën Dirckx,*

*Labeau,*

*De Mecheleer,*

*Mabilde,*

*zeer gevoelig voor uw bliken  
van kristene deelneming, hun  
betuigd in hun pijnlijke rouw,*

*Bedanken.*