

Vader, wat zijn uw handen van arbeid schoon
gelijk geheel uw wezen
den stempel draagt van 't eeuwig loon
waarmee God u zalig heeft geprezen.



In de vrede van Christus ruste de ziel van

DE HEER

Jules DOBBELAERE

weduwnaar van Mevrouw Martha DE WAELE

geboren te Bachte-Maria-Lerne op 2 april 1895
en er zachtjes in de Heer ontslapen
op 6 februari 1974, gesterkt door het
heilig Sacrament der zieken en de
Pauselijke zegen.

Voorzitter van de Kerkraad - Lid van de bond van
het Heilig Hart en andere godvruchtige
genootschappen - Lid van de kristelijke bond van
ouden van dagen.

Voor God en de mensen heeft Jules geleefd als
een eerlijk man en een bezorgde vader. Voor zijn
gezin is hij geweest de harde noeste werker en
de wijze liefdevolle leidsman. Hij was een land-
bouwer, vergroeid met de open natuur, verbonden
met de grond die hij met kennis en liefde
bewerkte. Rusteloos streefde hij ernaar eer te kun-
nen halen van zijn veelzijdige arbeid en vooruit
te komen op de boerderij, want hij was er zich
terdege van bewust dat hij verantwoordelijkheid
droeg voor een groot en schoon gezin. Lang is hij
flink en sterk geweest maar met de tijd en de

jaren had hij wijselijk bedrijf en werk aan jongere
krachten overgelaten. Doch toen hij het leven wat
rustiger zou kunnen opnemen, werd hij pijnlijk
verrast door de plotselinge dood van zijn ingoede
vrouw, met wie hij wel en leed had gedeeld.

Haar heengaan liet een leemte in zijn leven,
maar gesterkt door zijn overtuigend geloof en
onverwoestbaar betrouwen op de Heer, bleef hij
opgeruimd en voelde zich gelukkig te midden het
jonge leven van het gezin van zijn zoon. Altijd
was hij bereid om kleine diensten te bewijzen of
mee te helpen om de soms zware lasten te ver-
lichten.

Mijn dierbare kinderen, gij weet hoe mijn laatste
levensmaanden zijn geweest. Ik kon het niet hel-
pen dat ik zelfs uw weldaden niet begreep, laat
staan u er voor te danken. Maar nu, bij mijn
verscheiden op aarde, mijn geest in klaarheid van
inzicht weer is opengebloeid, nu besef ik het maar
al te goed: de falloze offers welke u om mij hebt
gebracht, het aanhoudend geduld dat u met mij
hebt gehad, de vele blijken van liefde welke u mij
hebt betoond. Nu had mijn sprakeloze mond u
allen nog iets willen zeggen. Gij hebt mijn be-
zorgdheid om u gekend, zorgt nu ook voor mijn
lieve kleinkinderen. Voedt ze verder christelijk op.
Samen met moeder blijf ik vanuit de hemel op u
neerzien. Blijft ook ons vroom indachtig.

Familieleden en allen die mij trouw genegen
waart, vaartwel en tot blij weerziens bij de Heer.

Hij ruste voor goed in de vrede van de Heer.

De families DOBBELAERE, DE WAELE, DE WEIRT en
DE PAEPE,

danken U voor de gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.