

Bij Mij vindt gij rust en verlichting !



Gedenk in uw gebeden en H. Mis

MEVROUW

PAULA LAURA DOBBELAERE

echtgenote van de Heer
JULES CARON

geboren te Oosterzele op 21 februari 1911
en er schielijk overleden op 27 oktober 1975.
Begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

„Wees waakzaam, want gij weet niet wanneer de Heer komt.” Eens te meer zijn deze Schriftwoorden van toepassing bij het plots heengaan van deze vrouw. De broosheid van elk mensenbestaan komt bij dit afsterven duidelijk naar voor. Gods wegen zijn onbegrijpelijk voor de mens. Alleen ons geloof in de Heer biedt uitkomst en geeft ons de zekerheid dat alles eens ten goede wordt gekeerd. Zijn Heilige Wil geschiedde.

Deze overledene was een goede moeder, voorbeeldig in haar kristelijk geloofsleven en plichten, werkzaam en vooral bekommerd om haar gezin en familie.

Met vertrouwen bidden wij de Heer van het leven dat Hij deze vrouw genadig moge zijn. Mag God haar opnemen in zijn blijvende

Nabijheid van rust en eeuwige vrede, als beloning voor al het goede dat zij aan haar medemensen heeft gedaan.

Goede echtgenoot en kinderen, zwaar valt U dit afscheid. Menselijke woorden schieten te kort als troost om het leed van mijn spoedig afsterven. Bidt de Heer om kracht in het geloof. Een Vader laat zijn kinderen nooit in de steek. Wees goed voor elkaar in liefde en geduld. Door uw gebed blijven wij met elkaar verenigd.

De Heer zegene U allen.

De families DOBBELAERE en CARON
danken U voor de bliken van deelneming
in rouw en gebed.

Druk. DE AS - Heistraat 45 - Oosterzele