

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

(100 d. afl.)



BID TOT ZIELERUST

van

**Mijnheer Octaaf DOCKER**

echtgenoot van

**Mevrouw Marie DE RAEDT**

geboren te Velzeke-Ruddershove, den 22 Juli 1884 en  
aldaar in den Heer ontslapen den 28 November 1944.

Indien gij gekroond wilt worden, strijdt vroom en lijdt  
verduldig. Zonder arbeid komt men niet tot rust en zonde  
strijd niet tot de zegepraal.

Hij lette zorgvuldig op den gang van zijn huis en heeft  
zijn brood in ledigheid niet geëten.

Met buitengewone sterkte en werkzaamheid begaafd,  
moedig en vol vertrouwen, zelfs in het lastigste lijdén,  
zagen wij hem worstelen tegen de dood. Een kwijnende,  
niet te genezen ziekte velde hem langzamerhand neer  
tot hij ten slotte bezweek, want tegen God is niemand  
opgewassen.

O dood, hoe goed leert gij ons wat wij hier zijn op  
aarde. (H. Aug.)

Heer, uw heilige wil geschiede, al is hij soms hard en  
onbegrijpelijk.

Beminde echtgenoot, ik dank u voor al de zorgen  
waarmede gij mij omringdet en gij mijn zoon, eens ons  
beider geluk, blijf de steun en den troost uwer moeder.

Ik blijf u voort beminnen, bidt veel voor mij.

Duurbare familie weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, wij vertrouwen op U.

(300 d. afl.)



Mevrouw Octaaf DOCKER geboren Marie DE RAEDT,  
Mijnheer Carlos DOCKER,  
De Familiën DOCKER en DE RAEDT

danken Ued. voor uw gebeden en uw deelneming in den rouw  
bij het afsterven van

Mijnheer Octaaf DOCKER

Druk. Geeraard Haegeman, Balegem, Dorp-Statie,  
Uitgever L. Feliërs Steenweg Velzeke