

Laat mij rusten
in het lommer van het kruis,
in de Kempische grond,
die mij zo lief was.

†
Zoals hij stil en eenvoudig door het leven ging,
zo is ook heengegaan

de Heer

KAMIEL DOCKX

weduwnaar van **CLEMENTINA MANS**

Lid van de Mijnwerkers - Brankardiers,
lid van Ziekenzorg.

Geboren te Herselt op 31 mei 1923 en onver-
wacht overleden te Herselt op 7 december 1985,
gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

—
Het doet ons zeer
dat gij zo ineens van ons
werd weggenomen.

Gelijk wij u voor 't laatst zagen
zijt gij altijd geweest.

Altijd bezig omdat de natuur
en de mensen u boeiden.

En zo rustig.

Blij om ons allemaal

en om de kinderen en kleinzoon
die zo erg op u gesteld waren.

Bemide kinderen en kleinkind, de Heer wenkte
me en ik deel nu in Zijn eeuwige vreugde.
Blijf nauw samen, hou van elkaar en weet dat
we allen naar elkaar toeleven.

Dank zuster, broers, schoonzusters, schoon-
broers en familie, voor uw genegenheid, schenk
mij de blijvende steun van uw gebed.

Voor uw aanwezigheid en voor uw
blijken van deelneming
danken U oprecht :

de kinderen en kleinzoon ;

de families

DOCKX, MANS, KEMPENAERS, BLOEMMEN.

pvba Begr. Van Hove, Westerlo, tel. 014/544476
Drukkerij F. Swinnen-Aerts, dorp 57, Herselt