



VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

**Amandine, Sidonie DOCCLO**

weduwe van de

**Heer Adelson GODIJN.**

Geboren te Everbeek op 14 september  
1902 en godvruchtig overleden in de  
Kliniek Sint-Franciscus te  
Brakel-Opbrakel op 11 augustus 1983,  
gesterkt door de HH. Sakramenten  
der zieken.

---

« Vader, Uw wil geschiede..., Dikwijls  
laten wij die woorden op onze lippen  
komen, maar nooit beseffen wij de  
zwaarte ervan.

Met dat vertrouwen geven wij onze  
dierbaren af in Gods handen, wetend  
dat bij Hem het ware en eeuwige  
geluk te vinden is.

Beste familieleden, vrienden en ken-  
nissen, ik zeg U geen vaarwel, eens

vinden wij mekaar terug in onvergankelij-  
k geluk. God, hemelse Vader, wij  
bidden U voor haar die niet meer bij  
ons is. Moge zij bij U het loon ont-  
vangen voor al het goede dat zij be-  
tracht heeft. Laat haar delen in uw  
vrede en vreugde zonder einde, zoals  
Jezus het ons heeft toegezegd. Breng  
ons allen weer eens samen in uw  
Rijk van Licht en Liefde.

De families DOCCLO, VANDENBORRE,  
GODIJN, DEGROOTE,

danken U voor uw deelneming.

---

Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel  
Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel