

Het leven van de mens gaat voorbij als rook:
alles is maar ijdelheid, behalve God te beminnen
en Hem te dienen. Navolging XI.



BID VOOR DE ZIEL
van
MIJNHEER

Arthur DOCLO

weduwnaar in 1e huwelijk van
Mevrouw Louise DE BECK
en echtgenoot van Mevrouw Clara LEEMAN,
geboren te Oubrakerl de 20 December 1890
en onverwachts overleden te St-Jans-Hemelveerde-
gem de 18 Januari 1952.

Waakt, want gij weet niet op welk uur de Heer
zal komen. Houdt u dus allen gereed, want de
Zoon des mensen zal komen wanneer gij er minst
aan denkt.

Hij was een eenvoudig en oprecht man, vreesde
God en vluchtte het kwaad. Daarom was hij aan-
genaam aan God en aan de mensen en zal zijn ge-
dachtenis in zegen blijven.

Dierbare echtgenote, nog zo kort verenigd
dachten we ons een schone toekomst te vormen en
samen gelukkig te zijn. Het mocht niet zijn: de
Heer heeft er anders over beschikt. Dat Zijn
H. Naam gezegend zij! Beminde broeder, zuster
en familie, bewaart mijn gedachtenis in uw hart,
vergeet mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart en mijn
ziel. (300 d. afl) R. I. P.

De familiën DOCLO, LEEMAN, HENAU en DE BECK

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING, DIE U HUN BETOOND HEBT IN
HUN DIEPE ROUW.

Uitg. Engels Lieven, koster, Hemelveerdegem.