

Wij zijn als zoekers op de aarde  
naar wat geluk en zaligheid,  
maar 't beste dat een mens vergaarde  
is goedheid, die het hart bewaarde  
en ons bij God 't geluk bereidt. (L.V.)

†

**Wil in uw gebed gedenken**

de ziel van

**de Heer Georges DOCLO**

echtgenoot van

**Mevrouw Fernandine BLOMMAERT**

geboren te Parike, de 7 januari 1905 en godvruchtig  
overleden in het Akademisch Ziekenhuis (V.U.B.)  
te Jette, de 6 juni 1980, gesterkt door de H. Sakra-  
menten der zieken en der stervenden.

Een liefdevolle echtgenoot en zorgzame vader is  
van ons heengegaan ! Hij heeft gewerkt voor het  
welzijn van de zijnen. Hij kon zich verheugen als  
het goed ging, maar ook medevoelend lijden als er  
zorg en kommer was.

Laat ons niet te bedroefd zijn, zoals zij die geheel  
gehecht zijn aan deze wereld en haar ellende en er  
niet aan denken dat wij eenmaal heengaan naar de  
eeuwigheid.

Wij kunnen niet verhinderen dat ons hart het verlies  
aanvoelt van hen, die hier op aarde zo innig met  
ons verbonden waren, maar wij mogen niet ontrouw  
worden aan ons plechtig besluit om onze wil zo  
innig mogelijk te verenigen met de wil van God.

Dierbare echtgenote, wij hielden zo aan mekaar  
omdat wij zoveel jaren met elkaar lief en leed hebben

gedeeld en zo ons gezin hebben opgebouwd, het  
spijt mij u nu te moeten verlaten, zoek troost bij  
onze kinderen en kleinkinderen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn  
trots en mijn vreugde, ik dank U voor uw vriendschap  
en uw bezoeken. Vergeet mij niet, denk aan mij in  
uw gebed.

---

Mevrouw Georges DOCLO, geboren Fernandine  
BLOMMAERT, zijn echtgenote ;  
Heer en Mevrouw Walther DOCLO-ROMAN en  
kinderen Bart, Els, Dirk en Wouter,  
Heer en Mevrouw Roland DOCLO-MARTENS en  
kind Simon,  
Heer en Mevrouw Jean DOCLO-VAN DEN  
MEERSSCHAUT en kinderen Rik en Carl,  
Heer en Mevrouw André PROVÉ-DOCLO en kinderen  
Patricia, Mark en Johan,  
zijn kinderen en kleinkinderen ;  
De families DOCLO, BLOMMAERT, SURDIACOURT  
en DE COUVREUR.

Uw medeleven was de familie een troost,  
uw gebed de overledene een hulp.  
Daarvoor danken we U van harte.

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft