

*Wij zullen haar naam steeds
met eerbied blijven noemen,
ook nog nu zij neerdaalt in het graf;
en Gods goedheid altijd roemen
die ons zulk een moeder gaf.*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Maria DOCLO

weduwe van de Heer **Albert MATTHIJS**,
geboren te Parike op 5 september 1913
en in de vrede van de Heer ontslapen te
Ronse op 16 december 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

DOCLO, SURDIACOURT,
MATTHIJS, MATTHIJS

danken u van harte voor uw aanwezigheid en
uw gebed.

Namis: zaterdag 15 januari 1994 om 18.30 uur
in de kapel van het Burgerlijk Ziekenhuis te
Ronse.

*Mens zijn, dag na dag
van de morgen tot de avond
in eenvoud en goedheid
en met het diep besef
dat in de kleine dingen van elke dag
de grote zending ligt.
Dat is gelovig zijn.*

Liefste moeder,

Wij verwachtten het wel dat jij ons zou
verlaten; vijf jaar heeft je strijd geduurd.

Nu heb je afscheid moeten nemen zonder
iets te kunnen zeggen.

Je heengaan brengt ons enorm veel
verdriet, omdat je door niemand kan
vervangen worden.

In het hart van ons allen zal je verder blijven
leven. Wij zijn u dankbaar voor al het goede
dat je als bezorgde moeder voor ons
betekende.

Thans blijven er alleen nog de herinneringen
die ons helpen - zij het met pijn in het hart -
u dankbaar te zijn voor het leven dat jij ons
hebt gegeven.

Vaarwel lieve moeder, God zegene u!

*Uitvaartleiding Piteraerents Tenbosse 24 Brakel ☎ 055/42 34 86
D&D druk Kasteelstraat 21 Brakel ☎ 055/42 34 39*